

Adriaan van Dis te gast bij boekhandel Jansen & de Feijter

In gesprek met Van Dis over zijn nieuwste en autobiografische roman

VELP – We zijn zeer verheugd dat we u als trouwe klant een heuse primeur kunnen geven. Adriaan van Dis is zondagmiddag 25 juni te gast in onze boekhandel in Velp. U kunt hierbij aanwezig zijn! Hij zal in de intieme setting van de boekhandel in gesprek gaan over zijn laatste roman *In Het Buitengebied* en voorlezen. Deze middag biedt u de gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te stellen. Let op: de voorverkoop begint **MAANDAG 22 MEI 13.00 UUR**. Wij verwachten dat deze middag binnen enkele dagen zal zijn volgeboekt dus wacht niet te lang met reserveren.



In het Buitengebied is een persoonlijke roman over alleen wonen. Een schrijver heeft zich gevestigd in een afgelegen vallei - ver van de stad en zijn vrienden. De stilte is tastbaar. In de lente hoort hij de vliesjes van de haagbeuk knappen, maar het sterkst klinkt een tergende binnenstem die de man confronteert met zijn angsten en obsessies. Van Dis toont in deze roman-in-verhalen hoe kwetsbaar eenzaamheid kan zijn en hoe obsessief het verlangen naar de dood. Ook geeft hij in *In het Buitengebied* een prachtig tijdsbeeld van een veranderend Nederland. Niet altijd even vrolijk, al weet Van Dis het met zijn ironie en zelfspot gelukkig licht te houden.

Adriaan van Dis (Bergen, 1946) kennen we natuurlijk allemaal van romans als *Indische Duinen*, *Tikkop* en *Ik Kom Terug*, maar debuteerde in 1983 als schrijver met de novelle *Nathan Sid*. In datzelfde jaar begon hij ook zijn carrière als televisiepresentator en verwierf hij landelijke bekendheid door het praatprogramma *Hier is... Adriaan van Dis*, waarvoor hij in 1986 de Zilveren Nipkowschijf ontving. Hilarische en tergend moeizame interviews met onder meer Willem Oltmans en W.F. Hermans staan velen nog scherp op het netvlies. Het programma DWDD stofte dit format onlangs af en liet Van Dis zijn befaamde interviewtechniek – ‘Rode wijn, witte wijn of water’ – los op onder andere Jaap Robben, Paul Beatty en Hilary Mantel.

Nu zit de veelzijdige schrijver, reiziger en presentator eens een keer aan de andere kant van de tafel op de stoel van de geïnterviewde. Dat mag u niet missen!

Zondag 25 juni – aanvang 15.00 uur – entree € 17,50 (incl. een glas ‘rood, wit of water’ – vooraf te voldoen) – reserveren verplicht